



Eileen Agar: Wezens in een tuin (1979 – 1981)

Schrijfclub Deventer Huisgenoten

juni 2022

Het zoemt
Het stuift
Bestuift

In de tuin
Vrouwelijk
Mannelijk

Groeit
Bloeit
Vol kleuren
En geuren

In de nacht komen
Andere wezens

Het is nooit stil
In de tuin
Egeltjes
Komen scharrelend
Zo lief
naar eten In de tuin

De tuin
Altijd
Dag en nacht
Vol leven
Kleuren
Geuren

Kom in mijn tuin
Zo welkom
Allemaal

Dag en Nacht
Is de tuin
Vol leven
Kleuren
Geuren
Ruik me
Zie me
Geniet van me

Fluisterden
De wezens in de Tuin.

Lucy Belt

Wezens in een tuin

Het schemert al.

Nog even en de avond zal vallen.

We zitten op de achtergalerij en genieten van het groen in de tuin en de geluiden van de dieren in het woud om ons heen.

Langzaam aan wordt het wat koeler, de grootste tropenhitte trekt weg, het is heerlijk om zo ontspannen in de tuin te zitten.

Ineens horen we geritsel en zien we wezens met maskers op uit het bos verschijnen!

Even houden we onze adem in....

Maar dan barsten we in lachen uit!

Het zijn de kinderen, onze kinderen, die zich hebben verkleed voor het carnaval.

Wat hebben we – na die eerste schrik – een lol!

Renate de Graaff

Wezens in de tuin.

Op het schilderij zijn twee wezens te zien,
in losse puzzelstukjes van de bomen.

Het zijn verklede mensen.

Lichtgroen en gele kleuren voeren de boventoon
lijkt wel carnaval

en het is niet eng, al is het donker.

LATEN WE FEEST VIEREN.

Mieke Belt

Juli 2022

WEZENS IN DE TUIN

Vroeger begreep ik dat woord niet "Tuin"
Wat zalig lijkt het mij daar te leven
in jouw tuin.
Maar hoe oud of hoe jong moet je dan zijn"
Dus nog geen twintig of juist boven 20 jaar?
Zelfs in kleding liggen verschillen.
Ben je in jouw tuin altijd gekleed? Of hangt
dat van het weer af of je leeftijd?
Vroeger wist ik het wel,
de bedoeling zal wel zijn "mijn buurmeisje".
Dat lost alle vragen op en je loopt niet het gevaar,
dat je bij andere leeftijden loopt
en of je er mag drinken en roken
en natuurlijk welk beest kun je meenemen?
Ik dank je alvast voor je antwoorden.
Tot ziens

Feddo van Slooten
1 juni 2022

Wezens in een tuin

(Eileen Agar)

Bomen... ze groeien, praten, bewegen
Kijken naar een uitzicht
Ruim, groen en vaak adembenemend

Leven in volle glorie
Voor alles dat groeit en bloeit
Zijn jullie ook neergestreken?

Takken zwieren halsreikend rond
Naar prachtige zielen
Die zich verheugend verankeren

In stam, in bast en armen
Mag ik ook komen? Mag ik er bij?
Het mag...

Alie Dekker, juli 2022

WEZENS IN EEN TUIN

Het was al laat in de avond en erg donker
In de tuin, de appelbomen naast het huis werden steeds groter
En dreigender
Ik denk dat ik een slecht geweten had
oorzaak drank waarschijnlijk
En ik zag mijn angsten en nachtmerries in de verte
Aankomen
Langzaam kwamen ze steeds dichterbij
Heel stil
Ik herkende niemand,
Ik was te bang
Toch denk ik dat
Een van hen mijn dode broer was, hij komt vaker langs
In mijn dromen
En ik denk dat ik de gestippelde was
Gelukkig scheen er licht aan weerszijden in
De tuinen van mijn moeder
Zij was vast nog aan het werk

Myro Bosch

1 Juni 2022



Eileen Agar (1899 – 1991)
nl.wikipedia.org/wiki/Eileen_Agar